

anChropoS

Verenigingsblad der Studievereniging Medische Natuurwetenschappen

N° 27 | Juli 2019



- PAGINA 6 -

*“radicale, studieschuld-
hebbende,
scriptie-schrijvende stu-
denten moeten
utopisch denken!”*



- PAGINA 14 -

*“als je toch besluit een
selfie te nemen met de Paus,
beklim dan ook even de Sint
Pieter.”*





Inhoudsopgave

- 3** Woord van RedacCie
- 4** Woord van Bestuur
- 5** Pleinvraag
- 6** Déjà-VU festival
- 8** Quiz: Wat voor vakantietype ben jij?
- 10** Mensen van Mens
- 12** Stedentrips
- 17** Puzzels
 - Sudoku
 - Nonogram
 - Woordzoeker
 - Woordgraptogram
- 21** Interview: MNW-voorlichter
- 24** Joejoe(y)
- 26** Aethon
- 27** Activiteitenmuur

Woord van RedacCie

Lieve Mensen,

Weer een heel jaar voorbij! En dan hebben we eindelijk, na lang wachten, het felbegeerde fenomeen: vakantie! Vakantie, waarin de zon volop schijnt, de vrije tijd eindeloos is (voor degenen die geen vakantiebaan hebben) en het leven mooi is. De RedacCie heeft voor jullie een speciale vakantie-editie gemaakt, met extra veel puzzels, Stedentrip Review, de quiz 'Wat voor vakantieganger ben jij?' en nog veel meer!

Tevens zeggen we aan het eind van het jaar dag tegen de derdejaars die klaar zijn met hun bachelorproject en dus (hopelijk) hun studie; en tegen wat vastgeroest, doch geliefd, meubilair. We gaan jullie missen! Het nieuwe jaar komt eraan en daarmee een nieuwe lading MNW'ers die staan te popelen om te beginnen aan deze prachtige studie.

De RedacCie gaat ook lekker vakantie vieren; jullie zien ons weer in het nieuwe schooljaar met nieuwe ideeën, met nieuwe energie en met afschuwelijk bruine koppies.

Fijne vakantie allemaal!

Daniëlle Blom
Voorzitter RedacCie

Colofon

Anthropos

Jaargang 16
Nummer 5
Juli 2019

Oplage

100 exemplaren
1e druk

Drukker

BladNL

Contact

redaccie@mens-vu.nl

RedacCie

Daniëlle Blom
Charlotte van den Brink
Pauline van der Drift
Joris van Essen
Jeroen Meijer
Renske van Noortwijk

EindredacCie

Pauline van der Drift

De Anthropos is het verenigingsblad van Mens, de Medisch Natuurwetenschappelijke Studievereniging, en is in volle glorie te bewonderen op www.svmens.nl!



Woord van Bestuur

De afgelopen tijd is er veel gebeurd. Er is geproefd van de hawaiiaanse sfeer op de buitenborrel, gesmikkeld van culinaire hoogstandjes tijdens de Mens-lunch, de calorieën zijn eraf gesport tijdens het Sport & Spel en we hebben de zomer tegemoet gedanst op het Déjà-VU festival. Hier hebben we erg van genoten! Het afscheid van onze vriend de magnetron mocht de stemming niet drukken en we hebben gelukkig snel weer een nieuwe vriend gemaakt, de combimagnetron. Het bestellen van de enige echte Mens-hoodies was een feestje waard en deze zullen de wereld weer een beetje mooier maken. De activiteitenpot heeft zijn debuut gemaakt in de ledenkamer en zorgt ervoor dat iedereen makkelijk met super leuke ideeën kan komen om nog meer leuke dingen te doen met elkaar, dus vul je beste plannen in op een briefje! We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken en zullen aan de hand van de uitslag kijken hoe we onze vereniging een stukje mooier kunnen maken. Natuurlijk kijken we allemaal uit naar de zomer maandjes ver weg van de VU, maar we moeten nog even knokken en we hebben weer een prachtig schooljaar afgesloten. Komende periode staat in het teken van het afsluiten van dit schooljaar en het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Er komen twee hele gezellige ALV's aan, waarbij we hopen veel mensen te zien om ons te helpen en een stempel te zetten op de nieuwe versie van onze statuten en het HR. Na de zomer komt er weer een grote groep nieuwe MNW-studenten en vanaf dit jaar ook nieuwe Mechanical Engineering studenten aan die onderdeel zullen worden van onze mooie vereniging. De voorbereidingen hiervoor zullen komende tijd worden gemaakt. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig en we zijn dan ook opzoek naar mensen die onderdeel willen worden van een commissie om ons ook komend schooljaar te steunen en iedereen een leuke en gezellige tijd te geven. Meld je aan! Het was weer een mooi schooljaar en we wensen iedereen heel veel succes met de laatste loodjes en hopen iedereen te zien op de BBQ om het schooljaar af te sluiten. Geniet van je vakantie en tot volgend schooljaar :)

Liefs,

Namens het 19e bestuur der S.V. Mens,

Anouk Nijman

Pleinvraag

Tekst door: Daniëlle Blom

Slapen! Of canaval vieren in Brazillië

- Maaike (jaar 3)

Terug naar Japan en daar doorheen reizen!

- Teun (jaar 8)

Zweden en Finland

-Anouk (jaar 2)

Naar Japan!!

- Aisha (jaar 3)

Naar Sint Petersburg of

de hele vakantie surfen

- Rudolf (jaar 1)

Peru, cultuur en natuur

- Aida (jaar 3)

Wat is jouw droomvakantie?

Hele vakantie boeken lezen

in Noorwegen!

- Daniëlle (jaar 2)

Scandinavië! Je kan overal kamperen en de

beste klimmuur.

- Mischa (jaar 2)

Rondreis door Zuid-Amerika!

- Kirsas (jaar 3)

Huttentocht door de Alpen

- Aart (jaar 2)

Naar het Midden-Oosten (zonder oorlog)

-Jeroen (jaar 2)



Déjà-VU Festival

Tekst door: Daniëlle Blom

Een universiteit die een festival organiseert. Dat is als zeggen dat er kiwi-kroketten bestaan. Maarja, de V in VU staat niet voor niets voor ‘Vrij’. Met een line-up waar we U tegen zeggen, eettentjes waar onze magen van knorden, een fotobooth waarbij een lach op onze gezichten verscheen en een mega tent die onze zieltjes deugd deden. Want het regende zo ontzettend hard dat we dachten dat zondvloed 2.0 begonnen was. Wat wel spijtig was, want ik denk dat voor velen dit de doorslag was om toch niet te komen. De regen was eigenlijk ook een geluk bij een ongeluk; door deze water-val waren er high-fashion poncho’s beschikbaar! Zelden heb ik mensen zo blij gezien met afzichtelijke gele plastic zakken.

Maar terug naar belangrijke zaken, zoals de killer line-up! Ik moet bekennen dat ik door onvoorziene omstandigheden op het lab pas om 17:30 chagrijnig kwam aankakken en dus de befaamde Keavers gemist heb. Mijn slechte humeur verdween echter als sneeuw voor de zon toen ik zag dat Gallowstreet al in een half uur

zou optreden. Voor de minderwaardige personen onder jullie die Gallowstreet niet kennen:

“radicale, studie-schuld-hebbende, scriptie-schrijvende studenten moeten utopisch denken!”

het is een twaalfkoppige band bestaande uit percussionisten en blazers die hiphop-funk-afrobeat-dance muziek maken. Volgens Wikipedia. Maar het is zoveel meer dan dat. Helemaal uit je plaat gaan, dansen tot je voeten zeer doen en lachen tot je wangspieren het begeven is de ervaring van een Gallowstreet concert bijwonen. En wij ‘radicale, studieschuld-hebbende, scriptie-schrijvende studenten moeten utopisch denken!’ werd ons verteld. Ik kan zeggen dat ik een zekere déjà-vu had naar een bepaalde uil van Minerva, maar dit duurde gelukkig niet lang. Ze sloten hun optreden af met het prachtige ‘Asterix’ en mijn ziel was weer ver-

vuld. Later kwam Typhoon optreden en gezegd moet worden dat hij daar erg goed in is. Ik ben zelf niet erg fan van zijn muziek maar wat was het mooi dat hij het hele publiek meekreeg en iedereen opging in de muziek. Zelfs ik stond te swingen op ‘Hemel Valt’ en ‘Zandloper’.

Na dit optreden hadden wij van Mens andere prioriteiten dan de DJ. Want naast de nattigheid in de lucht was er ook een ander, veel belangrijkere, vloeistof aanwezig: bier! En ook prosecco, had iemand met scherpe ogen gezien, maar hier hebben we onszelf niet aan durven wagen. Sommigen onder ons hadden de hoeveelheid

gouden drank in hun maag goed op orde, anderen iets minder.

Wij hebben onze post niet verlaten en ik kan je op een briefje meegeven dat Mens weer goed geld uitgegeven heeft aan de VU. Nadat onze buikjes weer goed gevuld, maar nog niet tevreden gesteld waren, vertrokken wij richting Uilenstede. Het idee was om naar de Afterparty in Il Caffe te gaan, maar we waren gestrand bij het huisfeest van een van onze eerstejaars. Al met al was het een van de leukste avonden die ik in een tijd heb gehad en ik hoop dat de VU zo vriendelijk is om ons het festival nog eens te laten zien.



Quiz: Wat voor

Tekst door: Renske van Noortwijk

Twijfel je altijd wat voor vakantie je moet boeken en waarheen? Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken bij het maken van die keuze? Doe dan deze test! Compleet met tips voor bestemmingen.

Beantwoord de vragen en onthoud de letters die bij de antwoorden horen, de letter die het vaakste voorkomt leidt je naar het antwoord.

1. Welke outfit past het beste bij jouw favoriete vakantie?

- A. Sportkleding, waar je goed in kan bewegen + bergschoenen
- B. Bikini met slippers en een leuk jurkje
- C. Iets dat makkelijk zit met comfortabele schoenen
- D. Een party dress of overhemd

2. Stel dat je dit jaar niet op vakantie gaat, wat doe je dan?

- A. Zoveel mogelijk sporten
- B. Chillen in de tuin of op het strand met een drankje in de hand
- C. De trein pakken naar een leuke stad
- D. Lekker veel festivals afgaan en feestjes bezoeken

3. Welke quote past het beste bij jou?

- A. You are your only limit
- B. When in doubt, chill out
- C. Let's find a beautiful place to get lost
- D. A little party never killed nobody

4. Als je op vakantie bent, waar overnacht je het liefst?

- A. Tent
- B. All-inclusive hotel met zwembad
- C. Hostel
- D. Appartementencomplex aan het strand

5. Als je thuis komt van vakantie doe je als één van de eerste dingen:

- A. Meteen maar even naar de gym, die sixpack moet bijgehouden worden!
- B. Uitrusten natuurlijk! Nu lekker in je eigen bedje
- C. Alle foto's die je gemaakt hebt verzamelen, deze herinneringen zijn goud waard
- D. Alle dronken snaps terugkijken

vakantietype ben jij?

6. Wat eet of drink je het liefst tijdens de vakantie?

- A. Eiwitshakes en kwark
- B. Koude cocktail, geserveerd aan mijn strandbedje
- C. De lokale specialiteit
- D. Shotjeeeeeeeeeeessssss

Meeste A: de Actieveling

Jij wilt als je op vakantie bent geen moment stil zitten. Het maakt niet uit waar je bent, als je maar kunt mountainbiken, klimmen, raften, skiën, of een andere sport. De temperatuur maakt je dan ook niks uit, als er maar iets te doen is!

Tips: bergbeklimmen in Oostenrijk, fietsen in de Dolomieten, kajakken in Kroatië, er zijn heel veel leuke opties!

Meeste B: de Ontspanner

Zon, zee, strand en een lekkere cocktail: zo ziet jouw perfecte vakantie eruit. Het liefst op een exotische bestemming met tropische temperaturen, zodat je de hele dag in je jurkje of korte broek kan lopen met een zonnebril op je kop. Maar niet vergeten in te smeren natuurlijk :)

Tips: Eilanden! Zakyntos, Malta, Curacao, etc.

Meeste C: de Ontdekker

Jij bent een echte stedentripper. Op vakantie sta je het liefst vroeg op, om zoveel mogelijk van de stad waar je bent te kunnen zien. Met een Lonely Planet in de hand ga jij op zoek naar alle leuke plekjes in de stad.

Tips: zie pag.12 voor le uke steden-trips!

Meeste D: de Party-animal

Waar is dat feestje? Nou, in ieder geval waar jij op vakantie bent! Vakantie staat voor jou gelijk aan een week lang feesten en zuipen tot de zon op komt. Dit is je kans en nu grijp je hem ook.

Tips: Ibiza, Boedapest, maar ook een studentenwintersport vakantie is iets voor jou!



Mensen van Mens

Tekst door: Jeroen Meijer

Voor deze editie van Mensen van Mens hebben we weer twee enthousiaste Mens-prominenten gevonden die zich dolgraag aan jullie voor willen stellen!

Wie ben je en in welk jaar zit je?
Ik ben Kirsa en ik ben derdejaars student

Hoe oud ben je?
20 of 21, ligt eraan wanneer jullie dit zien

Waar kom je vandaan?
Almere...

Wat is je favoriete vakantie bestemming?
Overall waar lekker eten is!

Welk voorwerp is voor jou onmisbaar op vakantie?
Een Lonely Planet.

Wat is de beste film die je ooit hebt gezien?
Forrest Gump.



Welke docent binnen MNW doet je het meest aan je ouders denken?
Allemaal, want net zoals bij m'n ouders stel ik ook vaak mijn docenten teleur.

Wat vind je de leukste commissie bij Mens?
TRIPCIEEEEE!!!! duh...

Heb je nog tips voor de eerstejaars die aan hun MNW-Odysee beginnen?
Kies een andere studie.

Wie ben je, en in welk jaar zit je?

Ik ben Sietse en ik zit in het eerste jaar.

Hoe oud ben je?

Ik ben 21.

Waar kom je vandaan?

Uit metropool en pracht dorp Langeraar.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Uhhh eigenlijk is alles wel goed zolang ik maar de kerktoren van Langeraar kan blijven zien.

Welk voorwerp is voor jou onmisbaar op vakantie?

Een ruggengraat tegen slechte ideeën van m'n vrienden.

Wat is de beste film die je ooit hebt gezien?

Skyfall, James Bond

Welke docent binnen MNW doet je het meest aan je ouders denken?

Mijn mentor van de eerste twee perioden niet in ieder geval...



Wat vind je de leukste commissie bij Mens?

Is dit nog een vraag? Introductie natuurlijk!

Heb je nog tips voor de eerstejaars die aan hun MNW-Odysee beginnen?

Gewoon ff mee gaan op introweekend. Is leuk.

Stedentrips!

Tekst door: Mens-reizigers

Las Vegas - door Renske

Warm. Raar. Intens. Drie woorden die voor mij deze stad beschrijven. Las Vegas is natuurlijk een begrip op zich, wat ik daarmee bedoel snap je als je er bent geweest (of de talloze films hebt gezien). De stad ligt midden in de woestijn, wat een bijzondere verschijning is als je aan komt, maar er ook voor zorgt dat temperaturen van 40 graden worden aangekt. Mede om die reden komt Las Vegas echt tot leven als het donker is. Alles geeft licht, overal is geluid en is iets te zien. The place to be is natuurlijk The Strip, waar alle bekende hotels en casino's aan liggen, waar je je ook kunt vermaken zonder een kamer te hebben of te gokken. Ze zijn koning van het namaken: er is een nep Eiffeltoren, een piramide-hotel, winkelcentrum met Venetië-gondels en een plafond waardoor het lijkt alsof je buiten bent, noem maar op. Deze stad was zo intens, dat mijn tip is om niet enkel hierheen te gaan, maar net zoals mijn familie er een roadtrip van te maken, waarbij je ook wat rustige surfplaatjes aan de west coast aantikt voor het contrast.

Leuke tip: Zoek overdag verkoeling in één van de twee outlet malls en ga dan in de avond pas de stad in. Oh en twijfel je om te gaan? Wacht tot je 21 bent, dan mag je een drankje doen en stilstaan in casino's!

Reistijd: 11 uur rechtstreeks met het vliegtuig

Klimaat: in de winter maximaal 12 graden, in de zomer maximaal 40 graden

Cijfer: 9/10 (misschien wordt het een 10 als ik er een keer na mijn 21e ben)

Sevilla - door Jeroen

Als Spanje gereduceerd zou zijn tot één stad, zou het Sevilla zijn. Een prachtige stad die overdag op zijn gat ligt door de hitte, maar tegen het einde van de middag verandert in een zwoele schemerstad. Voor cultuurliefhebbers is dit echt een aanrader, deze mix van Spaanse en Moorse invloeden is echt een lust voor het oog. Een echte must-see is het Real Alcázar de Sevilla, het koninklijke paleis, voor sommigen misschien beter bekend als de "Water Gardens of Dorne" uit Game of Thrones. Naast een hoogstandje van

de Sevillaanse architectuur zijn ook de bijbehorende tuinen prachtig. Ook de kathedraal van Sevilla is enorm imposant, en tevens de laatste rustplaats van Christoffel Columbus. Tot slot is een bezoek aan het Plaza de España een aanrader. Dit indrukwekkende plein is gedecoreerd met fonteinen en omgeven door een gigantische galerij met zuilen. Ook het Plaza de España was de set voor enkele films, zo heeft het bijvoorbeeld dienst gedaan als de stad Theed in de Star Wars films. Verder is verdwalen in de stad geen straf, omdat eigenlijk ieder gebouw een bezienswaardigheid op zich is.

Leuke tip: Restaurant “La Quinta Brasería”. Alleen voor dit restaurant zou ik al nog een keer naar Sevilla gaan. Het lekkerste eten dat ik in mijn leven heb gehad, en dan overdrijf ik niet. Het lijkt van buitenaf veel te duur voor een reizende student, maar schijn bedriegt. Al helemaal als je ziet wat je ervoor terugkrijgt.

Reistijd: 3 uur met het vliegtuig, er is een directe vlucht van Ryanair tussen Eindhoven en Sevilla.

Klimaat: Warm en droog. Het ligt niet aan zee, dus verkoeling zul je elders moeten zoeken. Het is aan te raden om met het tempo van de bevolking mee te gaan en een siësta te houden, of om in het voor- of najaar

te gaan. Of door jezelf te koelen met tinto de verano, werkt ook uitstekend.

Kosten: Vlucht was onder de €100,- en verblijf en eten waren ook heel goed betaalbaar.

Cijfer: 10/10

Rome - door Daniëlle

Zie hier de meest fantastische stad ooit. Het heeft a-l-l-e-s: cultuur, heerlijk eten, geschiedenis en lekker weer! De stad van de oude romeinen stelt niet teleur, van het Colosseum tot de Tiber, van het Vaticaan tot het Forum Romanum. Uitstapjes naar Pompeii en Napels zijn ook zeker aan te raden. Als je de kans hebt ook zeker bij een zijstraat aan de Piazza Navona naar de ijszaak (neem geen Nutella ijs, dat is gewoon bevroren Nutella!! De rest is wel super lekker). Of ga chillen op de (inmiddels gerestaureerde) Spaanse trappen, aanrader voor Feyenoord fans! Werp een



blik op de Goden in de hemel vanuit het Pantheon, bezoek de Paus (en zijn prachtige plantjes), speel gladiator in het Colosseum, wees een basic b*tch en neem een foto bij de Trevi fontein, koop een 'Universita Roma' shirt en geniet geniet geniet. Sinds de stichting in 753 v. Chr. de place2be, en geheel terecht.

“als je toch besluit een selfie te nemen met de Paus, beklim dan ook even de Sint Pieter. ”

Leuke tip: als je toch besluit een selfie te nemen met de Paus, beklim dan ook even de Sint Pieter. Lange klim maar het uitzicht zeker waard! De schaduw van de basiliek op de pauselijke tuinen is adembenemend.
Reistijd: Met het vliegtuig is het iets langer dan 2 uur, vanaf Eindhoven naar Rome.
Klimaat: Je kan het beste in de lente of herfst gaan, in de zomer is het echt te warm. De temperatuur varieert het hele jaar tussen de 5 en 30 graden. Rome kent geen strenge winters.
Cijfer: 11/10

Tokyo - door Teun

Zodra je het vliegveld af bent is het alsof je je in een andere wereld begeeft. Mensen staan netjes in rijen te wachten op het perron voor de trein en als de deuren open gaan, gaat iedereen een voor een op volgorde de cabine in. Het kan nog wel eens een beetje vol zijn in de metro of trein dus wat men dan doet, is zichzelf erin duwen (rug eerst anders is het onbeleefd) en gewoon jezelf erin persen als een sardientje. Op sommige stations staan er tijdens spijstijden mannetjes met witte handschoentjes om nog meer mensen in de wagons te duwen, waanzinnig om een keer mee te maken. Je gaat met de trein van het vliegveld naar de stad, eenmaal in Tokyo kun je makkelijk naar alle delen van de stad met het metro/trein netwerk. Het centrum wordt omringt door een metrolijn die cirkels rijdt en je zou dus letterlijk rondjes kunnen blijven rijden. Vanaf deze centrale “rotonde “ zijn er talloze vertakkingen die je verder de stad in of naar buitenwijken en verder brengen.

Een van de eerste dingen die opvallen als je over straat loopt is het feit dat er nergens prullenbakken te vinden zijn. Iedereen wordt geleerd zijn eigen afval mee naar huis te nemen en daar pas weg te gooien. De straten

en stoeper/promenades zijn dan ook over het algemeen brandschoon. Op elke straathoek staat ook minimaal één vending machine, waar meestal flesjes of blikjes drinken te koop zijn. Je kan bij de meeste van deze automaten contactloos betalen met dezelfde pas die je gebruikt voor het openbaar vervoer.

De mensen in Tokyo en in Japan zijn meestal uitermate beleefd en je wordt minimaal drie keer bedankt door een medewerker als je iets koopt in een simpele supermarkt. Zeker in het bedrijfsleven is er een sterk gevoel van sociale hiërarchie en een ouderwets eergevoel. Wat er ook veel gezegd wordt, is dat het zo veilig is dat je je telefoon op een tafel kunt leggen in een restaurant, naar de WC kan gaan, en als je terugkomt is ten eerste je telefoon niet gestolen, en ten tweede is de tafel vrijgehouden voor je. Overal in de stad is lekker eten te krijgen. Voornamelijk rijst en vis, maar praktisch overal waar je sushi besteld is het lekker. Japanners eten ook echt de hele dag door rijstgerechten, maar in de supermarkten is ook genoeg anders te krijgen. Ook een echte aanrader om te bezoeken is een zogenaamde Onsen, of warm water bron. Meestal kun je voor weinig geld genieten van een heerlijk bad. Protip van Dajo: Maenohara Onsen Sayano Yudokoro, het is best ver

naar het noorden van het centrum in een buitenwijk van de stad, maar je komt daar aan op een parkeerplaats midden in een woonwijk en je stapt een oase van rust binnen waar het doodstil is en je geweldig kan genieten. Opgelet: Het is meestal niet toegestaan om een Onsen te betreden als je tatoeages hebt.

Naast al het lekkere eten en de super beleefde mensen zijn er ook heel veel prachtige shrines, tempels en boeddha's te bezoeken. Er zijn prachtige parken en zeker buiten de stad zijn er plekken waar je wandeltochten kan maken door bossen en over bergen, meestal langs nog meer shrines. Naast alle cultuur en natuur zijn er natuurlijk ook super veel winkels waar ze manga verkopen en is er een hele wijk waar allemaal videogames, manga, en pop culture merch te krijgen is. Een reis naar Tokyo en ook Japan is een geweldige unieke ervaring en er is meer dan genoeg te doen. Een echte topbestemming.

Reistijd: Het is ongeveer 11 uur vliegen met een directe vlucht.

Klimaat: Gematigd zeeklimaat waar het over het algemeen een stukje warmer is dan in Nederland.

Kosten: Vliegticket rond 800-1200€, Als je lokale gelegenheden weet te vinden is het vergelijkbaar met Nederland.

Cijfer: 9 /10

Brugge - door Joey

Brugge (of oui oui, in het Fransje Bruges) is de hoofdstad en grootste stad van de Belgische provincie West-Vlaanderen, wat betekent dat je gewoon lekker Nederlands kunt praten, dus geen reden to get Spanish, en dan maar hopen dat je het Vlaams wat je terugkrijgt verstaat. Brugge is gelegen in het noordwesten van België. Het historisch centrum is als middeleeuwse stad opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO, is eivormig, ongeveer 430 hectare groot, wat betekent dat alles goed te lopen is, erg mooi een heel leuk om doorheen te lopen. De stad telt ruim 118.000 inwoners, waarvan er ongeveer 20.000 in de binnestad wonen en de inwoners worden Bruggelingen genoemd (Dankjewel Wikipedia). Brugge is uitermate geschikt om te shoppen: niet zozeer voor kleding, maar wel voor bier en chocolade, want het barst er van de bier- en chocoladewinkels (LEKKER!!!!). Verder kun je ook nog een kijkje en een biertje (of misschien iets meer dan één) nemen in Huisbrouwerij De Halve Maan, waar het originele stadsbier Brugse Zot en de Brugse tripel Straffe Hendrik worden gebrouwen. Kortom, je kunt

genoeg bier kopen om heerlijk goed krokant te worden. En mocht je nou totaal niet van bier of chocolade houden (ik kan het me niet voorstellen, maar hé), dan kun je altijd nog gaan uitzoeken welke wafelwinkel de lekkerste wafels heeft.

Leuke tips: Één van de bezienswaardigheden van Brugge is De Markt, een marktplein (serieus?). Aan de zuidkant van De Markt staat één van de bekendste monumenten van de stad, het 12de-eeuwse belfort De Halletoren. Een andere bezienswaardigheid van Brugge is de Burg: een plein en voormalige vesting. De Burg behoort tot de oudste kern van de stad. Verder is het ook erg leuk om een boottocht, opeengepakt met toeristen in een bootje, te maken door de Brugse reien (grachten).

Reistijd: Met de trein van Schiphol (hiervoor moet een stuk de Thalys nemen): ± 3 uur. Met de auto: 2 uur en 45 minuten (via Rotterdam en Antwerpen)

Kosten: Hotel: €100,- per nacht (Hotel Notre Dame). Eten en drinken: ±€40 per dag. Shoppings (Chocolade en bier): Te veel, maar niet genoeg

Cijfer: 9/10 (kortom, Brugge is psychantisch)

Puzzels

Puzzels door: Charlotte van den Brink en Renske van Noortwijk

SUDOKU

	6		4		1		7	9
	2	3		9				5
			8					
7				5				4
8			3			9		
	3					7		
4						8		
	7	5	2			6		
6			1					2

Wil je controleren of je alle puzzels goed gedaan hebt of kom je er niet helemaal uit? Mail naar redactie@mens-vu.nl voor de antwoorden.

NONOGRAM

Aan de boven- en linkerkant van de puzzel staan aanwijzingen, bestaande uit getallen. Elk getal geeft aan hoeveel aaneengesloten blokjes je moet inkleuren. Tussen de verschillende aanwijzingen zit minstens één leeg vakje. De aanwijzingen staan altijd in de volgorde van de vakjes in de puzzel. Uiteindelijk wordt het een plaatje!

Hint: het plaatje wordt iets dat je in de vakantie vaak eet :)

									1				
							1	1	1	1			
						1	2	1	1	1	1		
					3	1	1	1	2	1	1		
					1	2	1	1	1	1	1	2	
					3	3	4	3	1	1	3	4	3
		2	2										
	1	2	1										
		1	1										
	1	3	1										
1	1	1	1										
1	1	1	1										
1	1	1	1										
			10										
		1	1										
			8										
		1	1										
		1	1										
		2	2										
		1	1										
			4										

WOORDZOEKER

W	V	E	V	F	I	E	T	S	V	A	K	A	N	T	I	E	F
U	Z	N	I	L	K	Z	X	H	Z	D	Y	P	X	T	X	K	K
C	O	Z	S	F	J	E	S	S	J	N	Q	M	P	B	P	E	L
Z	M	E	S	O	Z	E	C	U	D	A	Y	I	I	J	X	L	G
Y	E	I	E	T	W	U	T	E	N	L	Z	T	R	L	B	I	R
N	R	L	N	O	E	I	N	L	A	N	O	D	T	T	U	R	N
N	V	E	U	T	M	F	E	X	R	E	N	N	N	N	Q	B	E
N	A	N	I	O	B	H	T	J	T	T	T	A	E	X	P	E	D
E	K	M	T	E	A	G	D	Y	S	I	B	B	D	N	C	N	A
R	A	G	S	S	D	G	C	R	Y	U	L	E	E	E	A	N	B
E	N	L	T	T	E	B	V	E	J	B	F	G	T	G	M	O	E
P	T	K	A	E	S	D	W	F	I	C	V	A	S	E	P	Z	N
M	I	U	P	L	I	L	B	F	I	L	P	G	O	I	E	C	N
A	E	A	J	O	E	Y	F	O	C	I	O	A	O	L	R	H	O
K	L	J	E	V	V	I	Q	K	W	D	Q	B	T	V	O	O	Z
E	I	T	N	A	K	A	V	I	R	A	F	A	S	T	S	M	W
N	E	M	M	I	L	K	E	B	G	R	E	B	E	M	V	D	Y
I	X	G	D	K	B	K	W	K	U	J	G	L	J	Q	U	C	F

- Bagageband

- Camper

- Hotel

- Safarivakantie

- Tent

- Vliegen

- Bergbeklimmen

- Fietsvakantie

- Kamperen

- Stedentrip

- Uitstapje

- Zee

- Buitenland

- Fotoestel

- Koffer

- Strand

- Vissen

- Zeilen

WOORDGRAPTOGRAM

Met dank aan Wisse Beets (puzzelmaker van de Volkskrant)

Los de woordgrapraadsels op. Een voorbeeld: land boven Duitsland dat opeens weg is -verdwenemarken. Tip: los eerst de verticale vraag op, dat scheelt.

Verticaal: Genieten van een sporter die faalt

1. Banale, onbeschaafde partner van Samson de hond
2. Mensen jonger dan 20 in het bedrijfsrestaurant
3. Erotische drift in een fietswaterfles
4. Per definitie onlosmakelijk verbonden aan de mannen-wc
5. Poging tot poepkuil
6. Groente voor in de file naar huis
7. Op enkele plaatsen biefstukken proberen om zo een goed beeld van het geheel te krijgen
8. Alcoholhoudende nepvader voor na het eten
9. Oude tekenfilm over een kat en een vloeistoftank
10. Verduisterende oogmode in Zuid-Amerikaans bos
11. Noodsein dat afgaat als ergens de Nachtwacht of De staalmeesters hangt
12. Rauwe vis die boven de mannenbuik groeit en met uitjes en zuur lekker is
13. Pseudoniem voor Amerikaanse poolstaat



Interview: MNW-voorlichter

Tekst door: Daniëlle Blom

We zijn een interview aangegaan met de MNW voorlichter, Koen Nelissen. Koen is al sinds juni 2016 in dienst van de VU om mensen voor te lichten over en te werven voor onze bachelor Medische Natuurwetenschappen en onze herziene master Biomedical Technology and Physics. Wij vroegen ons af: wat doet hij nou eigenlijk?

1. Wat houdt je functie MNW voorlichter in?

“Eigenlijk alles wat tussen schip en wal valt tussen de afdeling Communicatie en Marketing van de VU (C&M) en de opleiding zelf. Vroeger was er iemand parttime aangesteld om alle voorlichting voor de opleidingen natuurkunde en MNW te doen, maar deze losstaande functie bestaat niet meer. Dit is toen opgevangen door Annelinde Buikema (bestuur ‘13 & ‘14) en hiermee werd de ‘MNW voorlichter’ in het leven geroepen. De taken die onder mij vallen zijn:

-Het recruterende van nieuwe meeloopbegeleiders en schoolvoorlichters; hierbij ben ik het aanspreekpunt.

- Het zorgen voor de vertegenwoordiging van MNW op de bachelor- en master-voorlichtingsdagen. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de presentaties, uitstraling van de opleiding en dat alle vragen van toekomstige MNW’ers goed beantwoord worden.

- Het beantwoorden van vragen over de studies die de centrale balie van de VU niet kan beantwoorden.

- Per 2-3 maanden met management team overleggen over de opleiding; bijvoorbeeld over flyers en de promotieplanning.

- Het organiseren van de matchingsdag.”

2. Waarom ben jij MNW voorlichter geworden?

“Toen Annelinde ging stoppen, was ik al erg betrokken bij de opleiding. Zij vroeg aan mij of ik interesse had in de functie. Ik vond dat niet alles even goed geregeld was vanuit de opleiding en wilde hier graag dingen in veranderen. Het voelde als een uitdaging om wat Annelinde neergezet had, voort te zetten. Ik vind het fijn iets te zeggen te hebben binnen de opleiding.”

3. Klopt het dat jullie op zoek zijn naar een nieuwe voorlichter?

“Ik ga volgend jaar, januari 2020, stoppen; voor of na de zomer wordt er een vacature geplaatst. Ik ga dan samen met de persoon die aangenomen wordt mijn taken uitvoeren, waarna deze persoon de functie compleet overneemt. Zo heb ik het ook met Annelinde gedaan.”

4. Wat zoeken jullie in de nieuwe voorlichter?

“Hij/zij moet assertief, goed in communiceren, niet bang om te presenteren en niet bang om de leiding te nemen zijn. Lastig is dat er heel veel verschillende zaken zijn: evenementen die geregeld moeten worden en verschillende personen met wie dat gedaan moet worden. Het is erg uitdagend en je moet er volledig voor willen gaan.”

5. MNW is natuurlijk een erg exacte studie. Toch zijn er veel studenten die dit als tweede keuze hadden na geneeskunde. Hoe maak je duidelijk bij voorlichting dat MNW wel een bèta studie is en geen geneeskunde 2.0?

“Bij de voorlichting probeer ik iedereen altijd op het hart te drukken dat MNW de meest exacte studie op het spectrum van de bètafaculteit is en dat ze de hoeveelheid natuurkunde



niet moeten onderschatten. De medische aspecten komen pas echt kijken in het derde jaar, bij bijvoorbeeld de stage. Dan ga je je exacte kennis echt toepassen op geneeskunde. Ik doe nu mijn master en ik doe alleen maar natuurkunde in medische context. In de eerste twee jaar leer je vooral basiskennis, dit leer je later gebruiken in de medische wereld.”

6. Hoe promoten jullie de MNW minor en master onder de bachelorstudenten?

“Te weinig. Er is een traject voor de ontwikkeling van de voorlichting. Eerst lag de focus op de bachelor, later op de master. Mensen missen veel informatie over de master. Tegen-

woordig maakt de opleiding gebruik van Canvas, waar alle studenten bij kunnen. Hier is informatie over de minor, master, reglementen, stage, etc. te vinden; zelfs stageplekken worden hier geplaatst. De Canvaspagina zou beter gepromoot moeten worden onder de studenten.”

7. Sommige mensen vinden het toekomstperspectief van MNW onduidelijk, het welbekende ‘Klinisch Fysicus’ is vaak te horen als ernaar gevraagd wordt. Zijn er meer opties?

“MNW is gewoon een beetje vaag, je weet van tevoren niet wat je gaat doen later. Ik wilde piloot - klinisch fysicus - manager - consultant - ‘en nu weet ik het niet meer’ worden. En ik zit in mijn laatste jaar master! Vandaag heb ik het ook nog verteld op de matchingsdag: dat je keuzes in je studie moet maken op gevoel van dat moment, met enkel een blik naar de toekomst. En daarmee bedoel ik niet ‘bier zuipen en niet studeren!’ maar ‘deze minor lijkt me leuk en hier heb ik nog iets aan in de toekomst’.

Het is lastig om te weten en te beschrijven wat je met MNW allemaal kan. Ik vind wel dat de opleiding iets minder moet leunen op klinisch fysicus, alhoewel MNW één van de drie(!) studies is waarmee je dit kan worden. Dat zegt wel iets over de kwaliteit van onze studie. De opleiding zou een breder beeld kunnen schetsen voor de studenten door ook consultancy of onderzoek bij Philips te promoten.”

Een laatste boodschap:

“De opleiding is niet perfect qua voorlichting, maar is echt aanzienlijk verbeterd de afgelopen jaren. Over algemeen levert onze opleiding ontzettend goede studenten op. Ik ben trots dat ik MNW studeer en ik hoop dat anderen dat ook zijn.”

Heb je nog vragen of verbeterpunten voor de voorlichting of de Canvaspagina? Laat het weten aan de opleiding, het bestuur of spreek Koen aan! Mail naar voorlichter@mens-vu.nl. Alle feedback is welkom!

Joejoe(y)

Tekst door: Jeroen Meijer

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zelfs voor mensen waarvan je je afvraagt of ze ooit gekomen zijn, of dat ze er altijd al zijn geweest. Maar, beste Joey, we laten je niet zomaar gaan. Er zijn nog wat mensen die wat tegen je willen zeggen.

Lieve Joey, jouw muzieksmaak heeft me veel bijgebracht, jouw manier van poolen mij altijd verbaasd, jouw geschreeuw me verdoofd en met jouw gezelligheid heb ik me vermaakt.

Ik ga je missen!

- Veel liefs van het tweede generatie
Mens-meubilair, Joris

Als je mij vraagt wie Joey is dan vraag je eigenlijk ook wat en daarmee waar Joey is. Joey is Mens, is aanwezig en altijd klaar om te chillen. Weekendjes naar Brugge maar weer terug om de Mens-kamer te openen als hij weer een keer eerder is dan: (laten we het samen zeggen) kutbestuur!

-Diede

Als er iemand is bij Mens aan wie je alles kunt vragen, is het Joey wel. Voornamelijk omdat hij er altijd is, maar ook omdat hij je altijd wil helpen. Dat vind ik zo tof aan hem. Als bedankje maak ik daarom zo nu en dan zijn koffiemok even lekker schoon. Zelf kan hij dat niet zo goed denk ik, maar dat wil hij gewoon niet toegeven. Het zal erg leeg zijn bij Mens zonder onze Joey, misschien wel wat schoner, maar vooral saai.

- Dajo

Joey is een behulpzame jongen die altijd klaar staat om je te helpen, Mohamed in te tapen met ducktape, appeltaart te eten op de momenten dat je het écht hebt verdiend en samen naar vissen te staren op de brakke momenten. Joey, je bent een topper! Ochtenden zonder jou zullen nooit meer hetzelfde zijn. Moge de appeltaart-dates, thee uurtjes en je aanwezigheid bij Mens zo nu en dan nog lang in stand gehouden worden.

- Liefs Yael

Er zijn maar weinig mensen die elk hoekje en gaatje van de MK zo goed kennen als ik. Dat is niet omdat ik het leuk vind om de MK te

verkennen hoor, nee dat is uit pure noodzaak voor mijn kop koffie elke ochtend. Elke keer weer liep ik namelijk met mijn slaperige oogjes de MK binnen en keek ik naar de plek waar die zou moeten hangen, mijn mok. Helaas hing hij daar vrij vaak niet en hoorde ik weer een grinnik uit die ene plek van de MK komen. Jahoor daar zat hij, vergroeit met die ene stoel aan dat ene tafeltje, Joey. En dan was het natuurlijk weer zoeken geblazen, lag hij weer in de vriezer, zat hij in de computer of toch weer in de postbus. Het varieerde van 10 seconden zoeken naar 3 dagen zoeken. Maar het was natuurlijk wederzijds, ik heb ook wel een paar mooie plekkies bedacht voor die Looney Tunes mok, als ik het zelf mag zeggen. Stiekem moet ik ook wel zeggen dat ik het af en toe wel leuk vond, maar anderzijds als ik weer eens brak moest openen en ik mijn koffie echt nodig had, sjonge jonge wat was ik chagrijnig. Joey, jongen, openen met jou blijft gezellig en ik ga je dan ook zeker missen als die presentatie een keer afgerond is. Maar ik gun het je van harte om dit hoofdstuk van je leven eindelijk een keer af te sluiten, alhoewel ik wel hoop dat je de deur een klein beetje open laat en af en toe nog wat van je laat horen.

- Mischa

#minderwerkvoorMischa



De eerste keer dat ik de hand schudde met Joey was gedurende een ‘vriendelijk’ potje poker. Ik was 17 (toen had ik echt potentie) en kon toch echt beter pokeren dan hij. Ik had toen geen idee dat deze flapdrol in mijn soon-to-be woonkamer zou terroriseren met Corey Taylor (wat overigens ook gebeurde met mijn mail, #spreadtheCorey). Wat ik toen ook niet wist was dat hij mijn eerste MK-opening-shift van mijn bestuursjaar zou doen, even enthousiast was over -ahum- goede muziek, er altijd voor me zou zijn als ik een knuffel (of bier) nodig had, een even grote taalnazi was als ik en het allerbelangrijkste: altijd met mij kon lachen over van alles en nogwat. Maar vooral over ‘focus

- hocus pocus' op twee keer snelheid.
Je hebt mijn dag vaker gemaakt dan ik op mijn handen kan tellen; ik ga je missen Joe. Maar hoop stiekem dat ik je bij veel concerten nog tegen ga komen in de moshpit.

- Liefs Dini

Hoewel je voor velen van ons in gedachten altijd wel deel zal blijven van de Mens-kamer als meubilair, zal het komend jaar toch best wennen wor-

den als er geen Joey meer is. Nu is dan toch ook de tijd gekomen van gaan, zelfs voor degene waarvan je je afvraagt of hij ooit wel zou gaan. Joey, bedankt voor de opwarming van de MK en kritische blik, maar vooral ook je aanwezigheid en gezelligheid!

Ik spreek vast namens heel Mens als ik zeg dat we je alle goeds voor de toekomst toewensen. En kom vooral nog eens langs!

Aethon

**Maak het verschil in de zorg.
Ontwikkel jezelf.**

Wij zijn Aethon, aanmoedigers van talent. Aethon verbindt nu al meer dan 13 jaar talentvolle en gedreven studenten en professionals aan betekenisvol werk binnen de zorg. Aethon biedt zorggerelateerde bijbanen aan, waar studenten werkervaring op kunnen doen naast hun studie. Aethon

werft niet alleen talenten, maar we investeren ook in onze talenten met gedegen opleidingsprogramma's. Hierdoor kunnen studenten nu al het verschil maken in de zorg en kunnen ze een voorsprong creëren op hun medestudenten.

Wil je meer informatie? Ga dan naar www.aethon.nl/zorgbijbaan

**AANMOEDIGERS
VAN TALENT**



Activiteitenmuur

Juli

- 01 David Illy
- 03 Cédric Mandemaker
Shaliza Merchant
- 04 Twan ter Avest
- 05 **ALV**
- 06 Amy van Meeteren
Kirsa Min
Stefan Ootes
- 10 Joris van Essen
- 11 Katie Gout
- 12 Sophie Renckens
- 14 Jeroen Meijer
Joy Brand
Thomas van Burk
- 15 Jorik Amesz
Lennaert Brouwer
Stan Meinders
- 16 Imany Mau-Asam
- 18 Ben Neijndorf
Fasco van Ommen
Jinke van der Sluis
Mels de Zeeuw
Thomas Koopman
- 19 Martijn Wetzels
- 21 Rianne van Drimmelen
- 22 Diede van den Broek
- 25 Anna Goosens
- 26 Viet Bui
- 28 Guus Haasnoot
Mitchell de Boer
Roos Scheerder
- 30 Tobi van Duin
- 31 Julia Meijer

Augustus

- 02 Colette Bekenkamp
Wieger Tuininga
- 03 Mark van Maasdam
- 04 Wouter Moolhuizen
- 06 Annemiek ter Wee
Pim Peletier
- 07 Iris Meulman
Joost Nieuwenhuis
Lanette Kempers
Madelief de Jong
- 09 Julia Bakx
- 10 Simone Does
Susanna Halman
- 11 Loes Ettema
- 12 Eveline van den Bergh
Isa Mast
Isabella Swijnenburg
Maartje Basten
- 144 Erik van Dijk
- 15 Yasmin El Hahaoui
- 16 Ismael Boulanouar
- 18 Annemarie Keek
Isabel Schrijvers
- 20 Dominique van Anrooij
Nesrin Danning
Rouquaya Ayadi
- 21 Danique Barten
Vivien Llu
- 22 Koen Croese
- 28 Aart Kanneworff
Lars Mooij
Lotte Assinck
- 29 Jesse Moorees

